

## Inbjudan till ett samtal med Philomène Grandin kring boken "Glöm allt men inte mig" den 8 juni kl 18.00-19.00

Det är 80-tal och Philomène och hennes pappa lever ett okonventionellt liv fyllt av kultur och kärlek. Men pengarna är oftast slut. Pappa är Izzy Young, legendaren som upptäckte Bob Dylan och vars Folklore Center i New York utgjorde scen för musiker och poeter som Patti Smith och Allen Ginsberg. Trettio år senare sjunker Izzy allt djupare in i demens. En gripande uppväxtskildring och en berättelse om en far och dotter som vägrar släppa taget om livet och varandra.

Samtalsledare är Ulrika Jannert Kallenberg, journalist och författare. Seminariet är kostnadsfritt och kommer att vara digitalt via Zoom.



Philomène är skådespelare, programledare och nu även författare.

"*Glöm allt men inte mig* är en stark debut, en vacker, lyhörd och gripande bok om en symbiotisk pappa och dotterrelation, där tempus alltmer övergår i ett absolut nu – i takt med att Izzy Youngs minne försvinner. Men aldrig kärleken dem emellan."  
Svenska Dagbladet

### Om Philomène

Detta är hennes debutbok. Hon har även medverkat i en rad filmer och tv-serier samt i teateruppsättningar på bland annat Stockholms och Göteborgs Stadsteater. På TV är hon känd för att ha varit frontfigur för barnprogrammen *PhiloFix* och *Vintergatan*. Philomène är även en uppskattad ljudboks-inläsare.

Anmäl dig till [info@sambi.nu](mailto:info@sambi.nu)

Vi tar emot anmälningar till senast dagen innan aktuell föreläsning. Länk för inloggning mailas ut dagen innan samtalen.